



Hälsning av republikens president Sauli Niinistö till utlandsfinländare under Finlands 100-årsjubileum

Bästa utlandsfinländare och finlandsättlingar i hela världen, ni är många!

Redan innan självständigheten fanns det hundratusentals som ni och runt om i världen bor idag två miljoner med finska rötter. Om var tionde av er på självständighetsdagen tänder ett ljus i fönstret kommer det att stråla.

Jag minns eleverna i Finlandsskolan som viftade med sina små blåvita flaggor i Schweiz, krigsveteranerna i Sverige, ishockeystjärnorna i Kanada och den varma stämningen nyligen under amerikafinländarnas Finnfest i Minnesota, USA.

Jag har under min tid som president fått träffa er finlandsättlingar och finländare runt om i världen. En del har flyttat alldeles nyligen från Finland och andra har kanske bara ett band till Finland genom sina farföräldrar.

En av talarna under Finnfest berättade om sitt första besök i Finland. "Det kändes som att komma hem." Det väckte tankar om känslan av att vara finländare och hur den känslan sitter i.

Finland har under sin självständighet utvecklats från ett fattigt folk till en framgångsrik stat. Emellanåt har vår ekonomiska situation tvingat folk att flytta. Till all lycka fanns det då i andra länder plats för flitiga och kunniga finländare.

Fortfarande finns det efterfrågan från det 100-åriga Finland på kunnigt folk. Jag vet också att många av er lockats utomlands av den starkaste av känslorna: kärleken.

Migrationens historia är en del av Finlands berättelse och processen att bygga upp Finland. Ni utlandsfinländare har alltid förmedlat en Finlandsbild. Ni är mångas första och kanske enda kontakt med Finland.

Jag är glad över det ni förmedlar. Ni står för mod, nyfikenhet och öppenhet. Ni har haft sisu att klara er i en främmande kultur och hjärta att hålla Finland nära.

Jag brukar tala om den delaktiges nationalkänsla. Det är en känsla som byggts upp med hjälp av demokratiska verktyg samt jämlikhet och rättskänsla. Vi finländare upplever att det här är ett land och ett samhälle där också jag är delaktig. Den delaktighetskänslan ska vi alla, både när och fjärran, värna om tillsammans.

Tillsammans är också temat för det 100-åriga Finlands jubileumsår. Tanken sträcker sig till finländare i alla världens hörn. Vi tillsammans gör Finland, vi tillsammans för detta land framåt.

Jag önskar er alla ett fint jubileumsår för Finlands självständighet!